

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

10e jaargang, September 2019

ipa MELDER

ipa-nederland.nl

Arnhem



In dit nummer



05	Voorwoord
06	Agenda
06	Klaverjassen en Rummikub
07	ALV IPA-Nederland
07	Bowlen Griethse Poort
09	Recept dadelkoek
11	In Memoriam - Gerard de Nijs
12	9 daagse rondreis Noorwegen
21	Willem Vink - 75 jaar
23	Kerstviering 2019
25	Andre Buter - 75 jaar
27	IPA Sectie GB
29	Nieuwjaarsreceptie
29	Kerststukjes maken
31	Inschrijfformulier

IPA Arnhem

Colofon

Bestuur IPA Arnhem E.O.

www.ipa-nederland.nl/district/arnhem/welkom

Voorzitter / Webredacteur/ privacy officer IPA Nederland

A. Jansen (Arno)
E vz-arnhem@ipa-nederland.nl
M 06-23 92 93 99

Secretaris / Ledenwerving

B.H.M. ter Haar (Bert)
E arnhem@ipa-nederland.nl
M 06-53 89 97 99

2de Secretaris

W.P. Klaassen (Rita)
E arnhem2@ipa-nederland.nl
M 06-24 83 13 13

Penningmeester

F.A.W. Holtes (Fred)
E pm-arnhem@ipa-nederland.nl
M 06-53 84 73 41
IBAN: NL23 RABO 0143770810

2de Penningmeester / Redacteur

A.L. Nije (Loes)
E pm2-arnhem@ipa-nederland.nl
M 06-21 21 02 40

Redactie / reiscoördinator

L. Kip (Leen)
E red-arnhem@ipa-nederland.nl
M 06-50 47 24 90

2de voorzitter / Contactsecretaris

A. Veldink (Bert)
E a.veldink@upcmail.nl
M 06-15436668

Ledensecretaris

B. Nales (Bauke)
E ledensecretaris-arnhem@ipa-nederland.nl
T 026-351 45 19

Evenementencoördinator

M. Koehorst (Marjo)
E marjokoehorst@hotmail.com
M 06-45 62 59 30

Coördinator Clubhuis

A.E. Holtes-Nijemanting (Annelies)
E clubhuis-arnhem@ipa-nederland.nl
M 06-24 97 75 71

Kaartcommissie

B. Nales (bauke)
E b.nales@chello.nl
T 026-351 45 19

Sportcommissie

M.H. de Leeuw (Rien)
E mhdeleeuw@upcmail.nl
T 06-25 05 45 14

Ledenwerving

J.M. Buitelaar (Hans)
M 06-22 37 72 34

Fotografie + Coverfoto

T. Letteboer (Tom)

Uitgever

Clappers & Vlieger Media
E info@clappers-vlieger.nl

Vormgever

F.P. Clappers (fabian)

Al hetgeen is gepubliceerd in deze uitgave inclusief de advertenties, is beschermd door copyright. Het is derden uitdrukkelijk verboden om zonder toestemming van de uitgever enig materiaal elders op welke wijze dan ook te gebruiken.



Voorwoord

Beste leden,

De meeste van U zijn al terug van vakantie, of genieten nog van hun vakantie. Deze periode hebben we zeker hier ook in Nederland genoten van het prachtige weer, enkele dagen zeer warm en veel zonuren afgewisseld met wat koudere- en regenachtige dagen. Ik hoop dat u allen weer gezond bent teruggekomen en voor diegenen die nog of weer op vakantie gaan veel plezier en geniet ervan. Een aantal van onze leden heeft deelgenomen aan de prachtige en schitterende rondreis naar Noorwegen, georganiseerd en uitgevoerd door Midland Tours. Noorwegen een prachtig land met een schitterende natuur. In de deze Melder het reisverslag en op onze website zijn een aantal foto's van deze reis geplaatst.

Begin september begint het nieuwe activiteiten seizoen van ons District.

Op 14 juni 2019 is de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden te Almere. Tijdens deze vergadering is het aangepaste Huishoudelijk Reglement en het nieuwe Privacyreglement IPA Nederland 2018 aangenomen en vastgesteld. Verder is besloten dat de jaarlijkse contributie per 2020 met € 5,00 verhoogd wordt. Ook is besloten dat de hard copy (papieren versie) van het landelijke IPA blad vanaf eind 2019 verdwijnt, dit gelet op een van de bezuinigingsmaatregelen van het Landelijke Bestuur.

Ook is tijdens de vergadering Kees Jongh benoemd als secretaris en hebben een aantal bestuursleden aangegeven te stoppen met hun werkzaamheden, te weten Patrick Reinerink eind 2019, Wim Cornelis en John Korsel in 2020. Helaas zijn 193 IPA leden geroyeerd in verband met het niet voldoen van de contributie. Voor nadere informatie zie het verslag van deze ALV verderop in de Melder.

Verder in de melder o.a. de volgende verslagen/planning van de activiteiten en evenementen:

- Reisverslag rondreis Noorwegen;
- Verslag ALV;
- Recept dadelkoek van Hans Buitelaar;
- Bowlingmiddag op 7 november 2019 te Zevenaar, Griethse Poort;
- Kerstbijeenkomst met buffet te Babberich op 14 december 2019;
- Workshop Kerststukjes maken op 17 december 2019;
- Nieuwjaarsreceptie en huldiging jubilarissen op 12 januari 2020;
- Kampioenschap Jeu de Boules te Zevenaar op 15 februari 2020;
- Lezing over politie gerelateerd onderwerp in maart 2020;
- Autotoertocht met aansluitend een bezoek aan het Brandweermuseum te Borculo;
- Overzicht van de data Klaverjas/Rummikub avonden 2019/2020;
- Bezoek verjaardag Willem Vink en Andre Buter
- In memoriam: Gerard de Nijs.

Veel Leesplezier,

(en ik hoop U te ontmoeten tijdens een van onze activiteiten of evenementen!)

Arno Jansen

Voorzitter

IPA district Arnhem en Omstreken



Agenda - Activiteiten

2019

29 september

Bezoek Taptoe Rotterdam. BUS IS VOLGEBOEKT!!!!!!

9 oktober

Bezoek aan Zutphen met rondvaart , lunch en rondleiding in de stadsbrouwerij. Verzamelen om 10.45 uur op de Houtmarkt 56 in Zutphen.

7 november

Bowlingmiddag bij de Griethse Poort, Oude Doesburgseweg 24, 6901 HK, in Zevenaar. Aanwezig 13.30 uur. Middag duurt van 14.00 uur tot circa 16.00 uur. Onder het genot van een drankje en een hapje kan er met de ballen gegooid worden om de pins omver te krijgen.

14 december

Kerstavond bij zalencentrum "Het Centrum" in Babberich.

Verdere info zie elders in het blad.

17 december

Kerststukjes maken onder leiding van Loes Veldink. In de SIOS kantine in Velp. Begin 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur. zie elders in het blad.

2020

12 januari

Nieuwjaarsreceptie van 15.00 uur tot 17.00 uur in de kantine van SIOS in Velp. Tevens huldiging van jubilarissen.

15 februari

Kampioenschap Jeu de Boules in Zevenaar. Verdere info komt nog in de volgende Melder.

In maart

Lezing in de kantine van SIOS in Velp met een politie gerelateerd onderwerp. Verdere info komt eveneens in de volgende Melder.

In april

Een toertocht met de auto met aansluitend een bezoek aan het Brandweermuseum in Borculo.

Klaverjassen en Rummikub

Altijd op dinsdagavond

in de SIOS kantine te Velp.

Zaal open 19.00 uur, begin 19.30 uur.

2019:

3 september
1 oktober
29 oktober
19 november
10 december

2020:

7 januari
28 januari
18 februari
10 maart
7 april
21 april

1 september
22 september
13 oktober
3 november
24 november
15 december

Rummikub

In onze Melder van maart stond vermeld dat we tijdens de klaverjas avonden leden in de gelegenheid stellen het rummikubspel te spelen.

Wij zijn nog steeds opzoek naar leden die het leuk vinden om dit spel te spelen.

Wilt u ook gezellig rummikubben of misschien klaverjassen geef u dan op bij de commissie Bauke Nales e-mail b.nales@chello.nl of Fred Holtes pm-arnhem@ipa-nederland.nl. Zij zullen u dan alle inlichtingen geven.



Algemene ledenvergadering IPA Nederland.



Op 14 juli j.l. werd de jaarlijkse vergadering gehouden van de International Police Association Nederland in het Politie Museum te Almere ("PIT"). Vanuit het District Arnhem e.o. was een vertegenwoordiging aanwezig. Voorafgaand aan de vergadering werden in stilte de leden herdacht die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Zoals gebruikelijk werden hierna de leden die 50 of 60 jaar lid waren van de vereniging gehuldigd. Diverse leden en partners werden onthaald met een mooie toespraak, een mooie speld en natuurlijk een bos bloemen. De jubilarissen werden nog even op de foto gezet en kregen daarna een rondleiding aangeboden door het "PIT." De overige aanwezigen vertrokken naar de vergaderzaal. Het verslag van deze vergadering is

te lezen op de site van de IPA, www.ipa-nederland.nl, via "MijnIPA."

Een aantal belangrijke besluiten werden genomen, waaronder de verhoging van de contributie met ingang van 2020, een nieuw Huishoudelijk- en Privacy Regelement en de samenvoeging van de districten Friesland, Groningen en Drenthe tot één district Noord-Nederland met ingang van 1 januari 2020.

Het bestuur van IPA-Nederland deed daarnaast een dringend een beroep aan alle leden om na te denken om het bestuur te ondersteunen en het weer op sterkte brengen van het aantal bestuursleden. Mocht u interesse hebben om de IPA te dienen (in vriendschap), neem dan contact op met het bestuur van ons district voor verdere informatie.

Nog even over het "PIT". Zoals gezegd is dit Politie Museum gevestigd in Almere, prachtig gelegen aan het water en voorzien van een mooie parkeergarage direct naast de deur. Het is niet alleen een politiemuseum, maar alle hulpverlening komt hier aan bod met een mooie presentatie van de materialen waarover de hulpverlening kon beschikken. Kijk eens op de site van dit museum. Een bezoek met kinderen en/of kleinkinderen is zeker de moeite waard, maar ook menig collega zal glimlachend stil staan bij de grote ontwikkelingen die binnen hulpverleningsland de laatste jaren hebben plaatsgevonden. Voor verdere informatie zie hun site.

<https://www.pitveiligheid.nl/over-pit-veiligheidsmuseum>

Leen en Bert.

Bowlen bij de Griethse poort in Zevenaar

Gezellig en actief bezig zijn, een ontspannen uitje voor oud en jong.

Het is voor iedereen mogelijk om bowlen te leren en onder het genot van enkele drankjes en hapjes kunt u, met andere leden en vrienden van IPA Arnhem e.o., meedoen met deze gezellige middag in Zevenaar.

Dit willen we gaan doen op donderdagmiddag 7 november bij de Griethse Poort, Oude Doesburgseweg 24 in Zevenaar. Aanvang is 14.00 uur tot 16.00 uur en de kosten zijn 12,50 euro p.p.

Het maximum aantal deelnemers is 42 personen. Opgeven kan tot 15 oktober bij Marjo Koehorst, email: marjokoehorst@hotmail.com of telefonisch: 06-45625930: betalen is definitief deelnemen! Bij annulering na 15 oktober 2019, zullen de reeds gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

De evenementencommissie



Recept voor een overheerlijke "Dadelkoek,"

Geserveerd tijdens de Noorwegenreis!

Samenstelling door Hans Buitelaar (en Marieke moest de keuken daarna opruimen!).

Kosten per persoon: - je kunt het zo gek maken als je zelf wilt.

Calorieën: - niet opzoeken, gewoon lekker genieten (dan maar een kleiner stukje).

Dadelkoek:

200 gr. (room)boter, 2 el. basterd-suiker,
1 ei geklutst, 450 gr. dadels,
200 gr. koekjes (bostagne of petit beurre),
eventueel gemalen kokos.

Dadels ontpitten en klein snijden,
verkrummel de koekjes met deegroller
(koekjes in plasticzak doen en verkrummelen!)

Boter en basterdsuiker smelten,
dadels en geklutst ei erdoor roeren.
Cakeblik bekleeden met bakpapier of
invetten en de massa erin storten.
Aandrukken en gladstrijken.
Eventueel kokos er over.
2 uur in koelkast op laten stijven.

Serveren in kleine plakjes!

In Memoriam Gerard de Nijs



Op 17 juli bereikte ons het bericht dat ons lid Gerard de Nijs op 7 juli jl. was overleden. Hij werd op 11 juli in besloten kring gecremeerd.

Gerard werd geboren op 3 april 1932 in Rotterdam gedurende de crisistijd. De oorlog bracht het gezin de Nijs niets goeds. Gerard werd met een broer geëvacueerd naar Stadskanaal. Hij verbleef daar gedurende de hongerwinter. Zijn vader werd na een razzia gedeporteerd naar Duitsland. Gedurende die hongerwinter overleden zijn moeder, zijn jongste broertje en zijn opa en oma. Gerard zat inmiddels op de HBS.

Na de oorlog keerde zijn vader terug uit Duitsland en Gerard werd van de HBS gehaald en in een weeshuis geplaatst. Na een aantal baantjes te hebben vervuld, werd hij opgeroepen voor de dienstplicht en werd sergeant effectief. Gedurende de dienstdienst vatte Gerard het plan op om naar de politie te gaan en volgde lessen bij hoofdinspecteur Blanken van de politie uit Meppel. Hij werd aangenomen als aspirant van politie te Katwijk en haalde zijn politiediploma. Na al die stranddiensten had Gerard wel genoeg zand gezien en solliciteerde hij bij de politie in Wageningen waar hij werd aangenomen. Zijn verdere loopbaan vervulde Gerard bij de politie Wageningen. Hij beëindigde in 1990 zijn loopbaan bij de politie als adjudant van de surveillancedienst en de bijzondere wetten.

Hij trouwde in Wageningen met Hellie.

Op 1 april 1960 werd Gerard lid van de IPA en koos voor het net opgerichte district Arnhem en omstreken. Gezien zijn organisatorische kwaliteiten werd hij al gauw bestuurslid in het landelijk bestuur van de IPA. Hij vervulde tal van functies ondermeer die van vice voorzitter. Namens de IPA bezocht hij bijna alle landen in Europa. Hij was lid van de Sociale Commissie en hij werd afgevaardigde voor IPA Nederland bij Gimborn. Daar heeft Gerard veel werk verricht. Later werd hij zelfs lid van het bestuur van Gimborn. Hij reisde veel naar slot Gimborn en stak daar ook veel vrije tijd in. Ook is Gerard jarenlang bestuurslid geweest van het district IPA Arnhem en omstreken. Gezien zijn grote verdiensten voor de IPA werd Gerard tijdens de A.L.V in Biddinghuizen op 6 mei 1988 benoemd tot Lid van verdienste van de IPA Nederland.

Tijdens de najaars A.L.V van de IPA in Eindhoven werd hij Koninklijk onderscheiden. De versierselen werden hem daar opgespeld door de toenmalige burgemeester van Wageningen de heer mr. J.D. van Ketwich Verschuur. Samen met zijn vrouw Hellie nam hij vaak deel aan activiteiten van de IPA. Zijn vrouw Hellie had ook een IPA hart en ondersteunde haar man daar waar ze kon. Hoogtepunt vonden hij en zijn vrouw Hillie de door Rijk en Zina Middelman georganiseerde reis naar de hoofdsteden van de Baltische Staten en Sint Petersburg.

Gerard bleef actief binnen de IPA. Hij bezocht veel activiteiten in het voormalige ATHA en deed mee aan de kaartcompetities. Ook bezocht hij regelmatig een D.L.V en een A.L.V.

Bij ons laatste bezoek aan Gerard, zijn 85ste verjaardag spraken we af dat we hem zouden bezoeken om hem te interviewen over zijn IPA verleden en zijn verdiensten voor de IPA en het Gimborn instituut.

We hebben getracht daar een afspraak over te maken. Dit lukte niet in verband met zijn steeds slechter wordende gezondheid.

Zijn vrouw Hellie heeft beloofd deze taak over te nemen zodat het verhaal van Gerard toch volgend jaar in onze jubileumuitgave te lezen is. Met het overlijden van Gerard zijn we een IPA pionier en een IPA icoon kwijtgeraakt.

Wij wensen zijn vrouw kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe.

9 daagse rondreis Noorwegen

Van zaterdag 25 mei t/m zondag 2 juni 2019

In dit reisverslag worden de hoofdlijnen van de reis beschreven. Een uitgebreidere versie is afzonderlijk verstrekt aan alle medereizigers, maar is ook digitaal te ontvangen op aanvraag via de redactie van dit blad.

Op zaterdag 25 mei vertrokken wij vanuit het verzamelpunt Café Restaurant Zalen 't Centrum in Babberich. Nog voor 08.00 uur richting Noord-Duitsland, eindbestemming voor vandaag Kiel. Diana heeft de eerste dienst als chauffeur en stuurt soepel over de wegen. Of in de bus of bij de rusten wordt vanuit de bus de koffie verzorgd en koffiedame Annelies heeft nu de assistentie van onze tweede chauffeur Gijs. Onderweg heeft hij ondertussen de tijd de nodige formaliteiten nog even te checken. Nadat we de drukke omgeving van Hamburg voorbij zijn, krijgen we bericht dat onze groep niet is aangemeld op de boot door de "Stena Line". Gijs heeft wel een boekingsnummer voor de overtocht, maar intern bij "Stena Line" is verzuimd onze groep aan te melden. Er zijn dus geen hutten voor ons beschikbaar en een nacht "doorhalen" op de boot zonder bed kunnen we onze groep niet aandoen. De oplossing wordt gevonden door links aan te houden en 3,5 uur door te rijden tot in noord Denemarken, daar te overnachten en morgenvroeg met de veerboot van Frederikshavn naar Göteborg te varen. De reactie in de bus is gelaten. Wel hoor je: "Jammer dat we niet op de boot gaan slapen." Om de stemming weer wat op te krikken neemt Jan zijn accordeon ter hand en met het liedboek op de schoot wordt uit volle borst de

verdwenen. Ik hoorde zelfs: "Ik ben blij dat ik de boot heb gemist!" Na deze overvloedige maaltijd naar ons hotel, "Comwell Rebild Bakker". Een soort sporthotel in een prachtige omgeving, voorzien van vele sportfaciliteiten en een zwembad. We gebruikten echter onze overnachtingstas die we op de boot zouden gebruiken en de koffer (met de zwembroek) bleef in de bus. Maar na zo'n lange dag in de bus zochten velen al snel hun bedje op en werd het stil in het hotel. Morgen weer vroeg op, 07.00 uur ontbijt en 09.00 uur vertrek om op tijd bij de veerboot te kunnen



zijn.

Zondag 26 mei: Na een heerlijke nachtrust en een heerlijk ontbijtbuffet, vertrokken we om 09.00 uur. We konden nog even genieten van de mooie omgeving. Deze streek is voor de Denen ook een gewild vakantiegebied. Het is hier niet vlak en er zijn vele bossen, fiets- en wandelmogelijkheden. Na een snelle rit stappen we om 10.30 uur uit de bus en lopen het gebouw van de "Stena Line" binnen. De bus rijdt via de laadvloer de boot in. Nog even wat oponthoud bij het inchecken, maar om 11.30 uur mochten we de veerboot op. Velen liepen direct door naar het zonnedeck, omdat het inmiddels prachtig weer was geworden. Aan boord konden we genieten van een



ruim koud en warm dinerbuffet, inclusief vrij drinken! Was het de deining die zorgde voor menig dronkenmansgevoel of was het toch de (overvloedige)



Hollandse liedjes meegezongen.

Na een korte pauze rond 16.00 uur, horen we dat we in Skørping gaan eten en overnachten en komen we bij het restaurant "Rold Storko" rond 19.30 uur aan. We werden verrast met een heerlijk buffet, een snelle service en nog twee consumpties erbij. Al snel was de teleurstelling over de gemiste bootreis

alcoholconsumptie? "Land in zicht" klonk al vrij snel en de kust van Zweden dook op. Een mooie ruwe kustlijn werd zichtbaar. Om 15.20 uur liepen we weer van de boot af en even later konden we de bus in en Diana reed ons soepel Göteborg uit richting Oslo. We reden via de E6, een weg die vanuit zuid Zweden tot in het noorden van Noorwegen loopt over 3140 km. lengte. Gelukkig hoeven wij maar 413 km. tot aan Hamar. Het reisprogramma wordt gewijzigd, in die zin dat we het bezoek aan Oslo overslaan en rechtstreeks doorrijden naar Hamar. Bekeken wordt of we "Oslo" op een ander moment deze week kunnen gaan bezoeken. Wel rijden we door Oslo,



maar daarna verder tot Hamar.

Daar rijden we nog even langs de bekende ijshal het "Vikingskipet" en komen even later bij het hotel "Scandic Hamar" aan, waar we direct uitstappen en naar het restaurant gaan, waar een mooi buffet gereed staat. Velen zaten kennelijk nog vol van de maaltijd op de boot of het was inmiddels wat laat geworden voor het eten, maar het smaakte zeer goed. Koffers uit de bus en na nog een klein slaapmutsje ging iedereen onder de wol, want morgen willen Diana en Gijs weer om 08.30 uur vertrekken. Welterusten!

Maandag 27 mei: het ontbijt was weer uitstekend en overvloedig. We rijden Hamar uit en we zien nog net voor het moderne politiebureau van Hamar een mooie VW Kever staan in ouderwetse politie-stripping. Diana maakt nog even een extra rondje over de rotonde zodat iedereen het goed kan zien (en fotograferen). We vervolgen de E6 in noordelijke richting. Aan deze weg wordt volop gewerkt. De Europese standaard



wordt hier kennelijk ook nagestreefd. Lillehammer komt in zicht en via de binnenstad rijden we omhoog naar het Openluchtmuseum Maihaugen.

Hier krijgen we ruim de tijd het museum te bekijken. Jammer, het regent een beetje, maar er is ook een groot gedeelte van het museum overdekt, waar de mooie historie van Noorwegen werd getoond. Vanaf de IJstijd tot aan de jaren 70. Mooi opgezet met filmbeelden en nagebouwde huisjes en diorama's. Een lekker bakje koffie in het restaurant en/of een broodje smaakten goed. Later werd het nagenoeg droog en kon alsnog buiten genoten worden van de mooie opstellingen van de oudere huisjes, de staafkerk en ook van het dorp waar een oude stoomtrein stond op een stationnetje en er huizen waren uit de jaren 1920 en 1950 die je van binnen kon bekijken. Er woonden zelfs mensen in de verschillende huisjes op het museumterrein. Om 13.00 uur reden we met de bus iets verderop naar de springschans van Lillehammer, waar in 1994 de Olympische Winterspelen zijn gehouden. Twee schansen, van 90 m. en 120 m. hoog. Enorm hoog, maar degene die met de stoeltjeslift naar boven gingen kregen een nog betere beleving van de



enorme hoogte als je boven op de schans staat.

De reis gaat via een mooie weg, veelal langs het water, met aan de linkerkant uitzicht op het berglandschap van het natuurgebied Jotunheimen, waar aan de andere kant van de bergrug ons volgende hotel is gelegen. Ons doel, hotel Elvseter komt in zicht, maar nog eerst even de mooie staafkerk in het plaatsje Lom bekeken. Prachtige kerk, helaas niet open, maar alleen al de buitenkant was zeer gaaf om te zien.

Ook de wilde rivier die door het dorpje stroomde was





adembenemend mooi. Het weerhield de jongeren van het dorp niet om vanaf een houten brug met salto's in de koude rivier te springen, brrrrr! Om 18.20 uur kwamen we aan bij het hotel Elveseter, gelegen in een prachtige vallei met uitzicht op de hoge bergen bedekt met sneeuw. Het hotel is echt een bijzonderheid. Ga je naar Noorwegen is dit echt een "must," tenzij je TV op je kamer wilt, want die is er niet, maar wel Wifi!

Dinsdag 28 mei: SNEEUW!

Een witte wereld en het sneeuwt nog behoorlijk. Wat een mooi plaatje. Vanaf 06.45 uur kunnen we ontbijten en we vertrekken voor een dagtocht richting de Geirangerfjord. Nadat we vanaf het hotel naar beneden naar het dal rijden gaat de sneeuw over in regen en even later is de weg goed begaanbaar.

Al snel komt de zon door en rijden we weer door het prachtige land van bergen, meren, bossen en watervallen. We klimmen gestaag naar boven en komen boven de boomgrens en in de sneeuw. We stoppen om mooie foto's te kunnen maken en even te plassen in het koude toiletgebouwtje.

Het zou een zomervakantie zijn, maar nu staan we met z'n allen met de voeten in de sneeuw. Gelukkig is iedereen ervoor uitgerust met dikke jassen en mutsen en handschoenen. We rijden via een tunnel naar het "Oppstrynsvatnet" oftewel "het meer van Stryn." Aan de oever van dit grote meer is het nationaal museum over de grootste gletsjer van Europa, de Jostedalglaciers. Een mooie film over de gletsjer en netjes in het Nederlands voorzien van commentaar. Het museum kon daarna zowel binnen als buiten worden bezocht. De machtige natuur rondom ons was ook onderwerp van menig foto. We rijden verder naar Hellesylt, hemelsbreed niet zo ver, maar de bergen en al het water maken dat er behoorlijk om moet worden gereden. In Hellesylt ligt de veerboot klaar.

De boot vaart in een uur tijd van Hellesylt naar Geiranger met onderweg prachtig zicht op meerdere watervallen. Van de watervallen zijn de "Zeven zusters" de meest bekende waterval, maar deze is weinig uitbundig, kennelijk is er nog te weinig smeltsneeuw op de berg. Ook hier is de natuur weer zeer indrukwekkend en voelen wij ons er erg nietig door. Op de rede bij Geiranger liggen twee enorme cruiseschepen. Geiranger is maar een klein plaatsje met 250 inwoners. Als die schepen aanmeren komen er zo 5000 passagiers het dorp binnen. Het toerisme vaart er wel bij. Wij rijden na de boottocht de berg omhoog en krijgen op een uitkijkpunt een prachtig zicht op het fjord en het plaatsje en de cruiseschepen. Elektrisch rijden is helemaal in. Stepjes, scooters, kleine autootjes, alles wordt gedaan om de toerist

maar zo milieuvriendelijk te (laten) verplaatsen. We rijden terug over een hoogvlakte van boven de 1030 m. en natuurlijk met sneeuw. Dus uitstappen en sneeuwballen gooien! Afdeling richting Lom en onderweg stoppen we bij het hotel "Pollfoss." Een mooi hotel in de gemeente Lom, dat eigendom is van



een Nederlands echtpaar met twee dochters. Hier zouden we eerst overnachten, maar helaas was onze groep van 47 personen te groot voor dit hotel met maximaal 40 bedden. De achter het hotel gelegen ruige rivier met stroomversnellingen is een ware trekpleister voor zalmvissers, maar de heerlijke koffie en appelgebak van gastheer en oud-collega van de Koninklijke Marechaussee, Bertus en gastvrouw Hendrika, waren ook niet te versmaden. Om 18.10 uur zijn we terug bij Hotel Elveseter, waar het weer of nog steeds sneeuwt. We hebben ondertussen al ruim 2400 km gereden en de tank van de bus is "even" bijgetankt met 300 liter (er kan 800 liter in). Voorlopig



kunnen we weer vooruit!

Woensdag 29 mei: Geen sneeuw maar zon. Het beeld vanaf het balkon was hierdoor weer zeer verrassend. Om 08.00 uur, na een heerlijk ontbijt buffet, laten we Elveseter achter ons en rijden rechtsaf in de richting van de bergpas via de Sognefjellsvegen (voluit nasjonal turistvei Sognefjellet), een nationale toeristische weg. De weg begint in Lom in de provincie Oppland en gaat tot Gaupne in de provincie Sogn og Fjordane. De weg is geopend op 16 juli 1938. Het is de hoogste bergweg in Noord-Europa. De weg loopt

in het begin door het hoog gebergte Jotunheimen. Er zijn ook vele hoge bergtoppen. De hoogte van de weg varieert van 1000 m tot het hoogste punt bij Fantestein op 1434 meter. We maken twee “stops” op machtige uitkijkpunten. Maar wat is het koud! In het dal had het vannacht al 6 graden gevroren, maar

gecontroleerd (wegen en rijtijdenwet) door de Noorse politie en hebben hierdoor een mooie coverfoto verkregen. De Noorse collega zal ook een exemplaar van deze Melder ontvangen. We komen aan in Flamm, voor een historische treinrit met de “Flåmsbana.” De aanleg van deze spoorlijn heeft plaatsgevonden



vanaf 1923. Pas in 1940 reed de eerste trein over dit traject, van zeeniveau naar 866 m. bij het plaatsje Myrdalin, over een afstand van 20,2 km. Een enorm hoogte verschil, maar mooie vergezichten, waardoor deze treinrit zo populair is.

Onderweg stappen we zelfs even uit om de sage van de jonkvrouw die mannen met haar gezang de bergen in probeert te lokken te aanschouwen. Op de achtergrond een enorme waterval, de Kjosfossen. Gelukkig gaf niemand toe aan het mooie gezang of de verleidelijke dans van de jonkvrouw en bleef iedereen bij de trein. Na 5 minuten floot de conducteur op zijn fluit en stapte iedereen weer snel in. Na een prachtige rit kwamen we in Myrdal voor de overstap op de trein naar Voss, waar we door Diana en Gijs weer opgepikt zijn. Op weg naar Kinsarvik, het volgende hotel. Onderweg kwamen we over een mooie hangbrug, de “Hardanger hangbrug,” maar ook door twee tunnels, niet zo lang als de Laerdaltunnel, maar elk met een echte rotonde IN de tunnel. Een bijzondere aanblik en een prachtig stukje constructiewerk. Om 18.00 uur zijn we bij het mooie hotel “First Hotel Kinsarvik.”

hier vriezen de oren bijna van je kop. We laten de hoogvlakte achter ons en dalen snel af richting Skjolden, waar we op zeeniveau zitten en aankomen bij de uitloper van de Sognefjord. Ook in deze haven weer twee enorme cruiseschepen. We rijden langs de plaats Sognefjord en na een oversteek met de veerboot naar het plaatsje Laerdal, waar we door de langste autotunnel van de wereld rijden, namelijk de 24,5 km. lange “Laerdaltunnel”.

Net voor de tunnel worden we nog uitgebreid

Donderdag 30 mei: Het is een beetje druilerig weer



als we aan het ontbijt gaan. Ook dit hotel heeft een Nederlandse eigenaar en draait in hoofdzaak op een bezetting door Chinese gasten, zo'n 70 %. Om 08.30 uur vertrekken we richting Bergen en we houden het vandaag niet droog! Bergen staat er om bekend dat het daar heel veel regent. We rijden langs het Hardangerfjord, een mooie toeristische route. De eerste rust is bij een waterval, de Steinsdalsfossen (fossen = waterval), waar je zelfs onderdoor kunt lopen.

Wordt je niet nat van de regen, dan wel van de waterval. We komen rond 12.00 uur in Bergen aan. Het regent nog steeds en daarom wordt het verblijf in Bergen bepaald op 2 uur. We starten in de haven



bij de vishal en vismarkt. De Bryggen ("De Kade"), ook bekend onder de naam Tyskebryggen ("De Duitse Kade"), is een reeks Hanze-handelshuizen aan de oostzijde van de fjord waaraan Bergen ligt. De Bryggen staat sinds 1979 op de UNESCO-Werelderfgoedlijst. Tegenwoordig herbergen de huisjes van de Bryggen souvenirwinkeltjes, eet- en drinkgelegenheden en musea. Het is een echte trekpleister en zeer beeldbepalend voor Bergen. Prachtig om door het labrynt van de gangetjes te lopen en de vele snuisterijen te bewonderen of te kopen. Het was inmiddels droog geworden en het zonnetje begon lekker te schijnen op de mooie gevels van de Bryggen. We vertrekken om 14.15 uur met een mooi beeld van Bergen. Echt een stad om nog eens uitgebreider te bezoeken.

Vrijdag 31 mei: Na het ontbijt om 09.00 uur vertrokken richting Oslo. Nog ruim 350 km. te gaan. Weer een mooie route over de Hardanger Vidda, langs de Eidfjord, met als bijzonderheid dat ook hier natuurlijk tunnels zijn, maar deze lopen op twee locaties wel 360 graden rond en kunnen zodoende op een korte afstand veel hoogte overbruggen. Direct na deze tunnels stoppen we om een bijzondere kloof te bekijken. Daarin natuurlijk een waterval, genaamd de Vøringsfossen, wat betekend "de eervolle of trotse, grootse waterval." Het is een van de hoogste watervallen in Europa. Het water maakt



een loodrechte, vrije val van 145 meter op een totale hoogte van 182 meter.

Op de parkeerplaats staan andere bussen en daar valt allemaal sneeuw uit de wielkasten van de bus?? Wij vervolgen onze weg en klimmen weer de berg op en komen op een hoogvlakte en daar rijden wij door de sneeuw! Vraag beantwoord van waar die sneeuw vandaan kwam. Het is niet zonder gevaar, want even verderop is een vrachtauto van de weg gegleden en staat schuin in de berm. Verderop staat zelfs een sneeuwschuiver op de parkeerplaats, waar wij even stoppen voor mooie plaatjes. De kou en de harde wind zorgt er voor dat het maar een korte stop wordt.

Door naar Geilo in het dal. Een bekende wintersportplaats. De natuur in Noorwegen blijft je verbazen en ook de locaties waar wordt gewoond of gerecreëerd. Op de hoogvlaktes zie je bijvoorbeeld heel veel kleine vakantiewoninkjes, verspreid tussen de weinige bomen en struiken. Veel ruimte, rust en stilte! Dan rijden we weer door bossen, langs gele koolzaadvelden en leuke plaatsjes. We rijden naar Sandefjord aan de zuidkust en komen daar om 18.15 uur aan bij het hotel "Scandic Park," direct gelegen aan de haven. Sandefjord is bekend door de scheepvaart, walvisvangst en chemische industrie. Voor de walvisvaarders is een mooi monument in de vorm van een fontein in het park naast het hotel opgericht.

Zaterdag 1 juni: Na het in de bus plaatsen van de koffers gaan we om 07.00 uur genieten van het beste ontbijt van Noorwegen. Al 5 jaar op rij weet dit hotel deze prijs te veroveren en dat blijkt! Een zeer uitgebreid ontbijtbuffet. Te veel om er volop van te kunnen genieten in het half uurtje dat we kregen voor het ontbijt.

Om half acht vertrok namelijk de bus! We rijden naar Oslo in de regen. We komen veilig in Oslo aan en daar pikken we een gids op. Via de binnenstad rijden we naar de skischans van Oslo, althans die lag ergens in de mist/regen en we hebben deze alleen op een plaatje bij de ski simulator gezien. We wandelden daarna door de beroemde beeldentuin van Gustav



Vigeland. Deze beeldhouwer heeft er zijn levenswerk van gemaakt en met 60 medewerkers vanaf 1924 ruim 200 beelden in graniet, brons en smeedijzer gemaakt. Jammer dat de regen een beetje spelbreker is, maar indrukwekkend blijft het.

We rijden richting het spoorstation van Oslo en komen langs het kasteel van koning Harold V en koningin Sonja. Helaas kunnen we de wisseling van de wacht niet zien, maar komen wel in de mooie stationshal van de spoorwegen. Daar krijgen we de tijd om te lunchen. Zoals op meerdere plaatsen is het hier ook mogelijk elektronisch te betalen voor het bezoek aan het toilet. Cashgeld heb je in Noorwegen eigenlijk niet nodig! Op het moment dat we in de bus stappen, om 12.45 uur, klaart het op en rijden we met een bleek zonnetje Oslo uit. Op naar Göteborg, nog 268 km. te gaan. We zijn mooi op tijd bij de boot en kunnen aan dek genieten van de afvaart die om 17.45 uur begint.

Vanaf 20.00 uur mag onze groep gaan eten en we mogen weer aan een voortreffelijk buffet, inclusief consumpties. Op de achtergrond klinkt de "live"-muziek van een zangeres en later op de avond gaan ook nog de beentjes van de vloer en wordt het nog gezellig(er). Dat was voor de echte liefhebber, de meesten hadden na de maaltijd alleen maar zin om hun kooi op te zoeken. Heerlijk slapen op het constante geluid van het grote schip.

Zondag 2 juni: Een rustige overtocht en we komen met stralend weer aan in Kiel. De korte broeken worden ook nu weer gesignaleerd, op naar het warme weer in Nederland. Om 9.15 uur kunnen we van boord en even later komt ook de bus uit de boot en kunnen we instappen. De planning is om twee "stops" te maken op de 500 km. die we te gaan hebben naar Babberich. Het is druk op de weg met mensen die van een lang weekend terugkomen vanuit de kuststreek. Om 18.00 uur rijden we de parkeerplaats in Babberich op. Lekker weer thuis na een rit van totaal 3880 km en 17,5 uur varen op de boot tussen Frederikshavn – Göteborg en Göteborg – Kiel. Deze mooie reis wordt afgesloten met een heerlijk buffet en natuurlijk volgen de dankwoorden van Arno namens de gehele groep aan Midland Tours voor de ietwat verrassende, maar verder soepel verlopen en goed verzorgde reis. Ook de gehele groep wordt bedankt voor het gezellig samenzijn! Deze reis zal ons nog lang bij blijven.

Bert Veldink en Tom Letteboer.



Willem Vink - 75 jaar



Je kunt zeggen wat je wil, maar als we op maandagavond aanbellen bij Willem Vink, verrast hij ons. Je geeft hem geen 75 jaar en na de ferme handdruk blijkt ons al snel waarom. Willem traint zijn sportieve lijf nog steeds 3 keer in de week in de fitnessschool.

Arno Jansen en ondergetekende worden zeer hartelijk ontvangen in de gezellige woning in Nederasselt. De woonkamer ziet er piekfijn en zeer ordelijk uit en dat kan niet iedere zelfstandige man zeggen. Uit twee relaties is Willem de trotse vader van een zoon en een dochter. Zijn zoon woont op zich zelf en zijn dochter van 19 woont nog bij haar moeder. Hij begon als 14 jarige met werken en ging in de avonduren naar school. Nadat hij zijn dienstplicht had gedaan, werkte hij nog een jaar in de bouw. Hij ging vervolgens naar de politieschool en kwam te werken bij de parketpolitie in Utrecht. Op een gegeven moment werd Willem eerst plaatsvervangend - en na een tijdje groepschef. Hij werd onder meer verantwoordelijk voor de planning en organisatie van de inzet bij zittingen. Utrecht werd Arnhem en Willem werkte nog

vele jaren op het Paleis van Justitie. Hij beleefde er veel plezier aan om in een team met collega's iedere dag de klus weer te klaren. Veiligheid stond voorop, want veel verdachten en ook zware jongens kwamen even logeren in de cellen van de parketpolitie. Naast de bewaking van de verdachten in de cellengang was het vaak ook nodig om de beveiliging tijdens de zittingen goed te organiseren. Willem was betrokken bij de inrichting van de grote zittingzaal met een door pantserglas afgeschermd gedeelte voor het publiek. Dit was een enorme verbetering. Desondanks was het vaak nodig om met meerdere collega's parketpolitie aanwezig te zijn. Als het echt gevaarlijk werd, had Willem goede contacten met de Groep Bijzondere Opdrachten. Ze kwamen graag om zo te voorkomen dat verdachten elkaar of getuigen, Rechters of Officieren van Justitie naar het leven stonden.

In een sneltreintempo somt Willem de onderzoeken op waarmee hij te maken had:

- Knut Folkerts van de R.A.F. die in 1977 een Utrechtse politieman dood schoot. Het vervoer gebeurde met gepantserde auto's en een helikopter vloog voor de veiligheid boven de stoet van auto's;
- De Albert Heijn overval in 1990, waarbij 2 mannen werden dood geschoten en 1 jongen zwaar werd verwond;
- De witte Villa Moord, waarbij de Rechters een schouw op de plaats delict wilden houden met 8 verdachten en hun advocaten. "Een moeilijke maar prachtige klus om te organiseren," volgens Willem;
- Hans van Zon, die verdacht werd van meerdere (lust) moorden op vrouwen.

De dijkdoorbraak in Ochten in 1995 is Willem ook bij gebleven. De parket politie hielp bij de surveillance in de Betuwe. "Het was een heel vreemde gewaarwording om in een dorp te zijn, waar bijna niemand meer aanwezig was. Bij calamiteiten werden we wel vaker ingezet. Dat was leuk voor de afwisseling." De autoloze zondagen in 1974, waarbij de "verdachte transporten" natuurlijk gewoon doorgingen. "Je moest vooral uitkijken voor voetgangers en rolschaatsers. Zij waren toen de baas van de snelweg." Willem had jarenlang de handen vol aan de coördinatie van delinquenten bij grote zaken. Het vervoer werd in gepantserde auto's verzorgd door speciaal opgeleide collega's van de Parketpolitie in samenwerking met andere bijzondere eenheden. Hij heeft het altijd prima naar de zin gehad. "Je had met allerlei mensen te maken. Officieren van justitie, Rechters, advocaten en uiteraard verdachten. Allemaal verschillende mensen en karakters die ieder een eigen aanpak vereisten. Ik vond dat mooi, die afwisseling. Je had wel eens informatie over het onderzoek en dat maakte het werk interessant. Uiteraard: mondje dicht." Naast dienst doen op de rechtbanken ging de parketpolitie ook op pad voor het innen van boetes en uitvoeren van arrestatiebevelen. Willem maakt duidelijk dat je al snel gewiekst werd. "Als je aanbelde, zagen ze natuurlijk al snel dat het mis was en hielden de bewoners zich stil en werd niet open gedaan. Op een gegeven moment hadden we daar een oplossing voor. Bedenk dat mensen altijd nieuwsgierig zijn. Als niet werd open gedaan, schoven we een brief half onder de deur of in de brievenbus. We liepen weg en hielden op een afstandje de deur in de gaten. Vaak zagen we al snel dat het briefje naar binnen werd getrokken.

Hierna gingen we weer naar de woning en konden we alsnog diegene arresteren." Volgens Willem was het in die tijd eenvoudiger werken. "Vroeger bood een vervelende verdachte nog wel zijn excuus aan. Dat komt tegenwoordig niet meer voor. Omstanders maken snel een filmpje en trekken alles uit de context. Ik benijd de huidige dienders niet."

In 1993, toen de Regiovorming bij de politie een feit werd, kwam de beloning voor Willem voor de jarenlange coördinator werkzaamheden. Hij werd met terugwerkende kracht Inspecteur van politie. Willem heeft er geen moment spijt van gehad dat hij met 57 jaar gestopt is met werken. Mochten er nog twijfels zijn. Willem had een moordbaan bij de Rechtbank in Arnhem, waar hij de laatste jaren werkte. Dit herhaalt hij namelijk diverse keren. Omdat hij zich verveelde na het stoppen met werken, heeft hij nog 8 jaar taxi werk gedaan. Hij haalde met een busje kinderen met een autistische stoornis op en bracht ze naar school en haalde ze in de middag weer op. "De kinderen hadden wel structuur nodig en dat kon ik ze wel bieden. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan. Ik kom nu nog wel eens een man of vrouw tegen, die roepen: "Hé, Willem!" Ik vind het leuk dat ze me dan na zoveel jaren nog herkennen, maar voor mij is dat wat moeilijker. Ik heb er ook zoveel gehad in mijn busje."

Willem heeft nog een leuke anekdote toen ze een man ophaalden die een boete van 300 gulden moest betalen of anders 3 dagen moest zitten. "In de woning troffen we de man samen met zijn vrouw aan. Waar ook werd gezocht, er bleek geen geld in huis. De man nam uitgebreid en met veel emoties afscheid van zijn vrouw. Toen we een paar straten verder waren, vroeg de man om te stoppen. Hij haalde de 300 gulden uit een sok en betaalde de boete. Na de kwitantie, verliet hij de auto en zei: "Zo, nu heb ik lekker 3 dagen de handen vrij!" Willem geeft toe dat hij niet deelneemt aan evenementen van de IPA maar hij blijft de Melder in de gaten houden. Hij vond het leuk dat de IPA even stil stond bij zijn 75e verjaardag.

Arno en ik hebben een leuke avond gehad met veel verhalen uit de praktijk. Na een tijdje krijgen we weer die stevige hand van Willem, de man waarop de tijd geen vat krijgt...

Bert ter Haar



Beste I.P.A. leden

Het is nog lang niet zo ver maar het bestuur wil ook dit jaar weer onze jaarlijkse Kerstbijeenkomst organiseren in zalencentrum 't Centrum' te Babberich. Veel IPA leden en vrienden hebben vorig jaar genoten van onze kerstbijeenkomst, de gezellige bingo met mooie prijzen en natuurlijk het voortreffelijke warme en koude buffet. De Kerstviering willen we houden op zaterdag 14 december 2019.

Wij willen die dag rond 17:00 uur beginnen met een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en een stukje levende muziek. Rond 18:00 uur zal er een lopend buffet zijn. Tijdens het buffet, en daarna, zullen wij zoals gebruikelijk driemaal een rondje BINGO spelen. Verder zal er voor degenen die dat willen de gelegenheid zijn om een dansje te maken. De kosten voor deze avond zijn nog niet bekend maar u kunt er vanuit gaan dat de penningmeester deze zo laag mogelijk zal houden. De drankjes en het meespelen in de Bingo zijn voor eigen rekening

Meld u snel aan, vorig jaar was er erg veel belangstelling voor deze avond. Er kunnen maximaal 70 deelnemers zijn.

Daarom vragen wij u om een berichtje te sturen aan marjokoehorst@hotmail.com. om u op te geven om deel te nemen aan deze gezellige bijeenkomst



André Buter - 75 jaar



Bij binnenkomst zien we gelijk de verjaardagskaart van de I.P.A. staan pronken op de TV-kast. Ook staan daar de speldjes van zijn jubilea van 25 en 40 jaar I.P.A.-lidmaatschap, een mooie I.P.A.-speld en een "presse-papier" van de parketpolitie. "My home is my castle: the "pub" is my life" is de openingszin van André. Ja dat is mijn levensmotto verklaart hij. De pub is dan het "publiek" waar hij veel om geeft. Als een ander het goed heeft dan is het voor hem al voldoende.

Zowel hij als zijn vrouw Thea zijn geboren en getogen Amsterdammers. André geboren schuin tegenover de Heineken in Amsterdam en zijn schoolopleidingen daar gevolgd. Daarna werd gekozen voor de Marine, waar hij een mooie tijd heeft gehad en ook zijn "tropenjaren" heeft opgebouwd. Na zijn

bronzen jubileum stapte hij over naar de parketpolitie in Amsterdam. Een mooie tijd, waarbij hij ook lid werd van de I.P.A., District Amsterdam. Het leven in de grote stad, het ietwat afstandelijke binnen de dienst en de grote diversiteit van de bevolking begon hem toch wat tegen te staan en zonder dat ze enige ervaring hadden in andere delen van het land, werd vertrokken naar Westervoort, omdat ze daar net een nieuwe wijk hadden gebouwd en er huurhuizen ter beschikking waren. Zo kwam het dat het toenmalige huurhuis nog steeds hun favoriete plekje is, waar ze nog zo lang mogelijk willen blijven wonen. De gezondheid van André is nog een "dingetje," zoals ze tegenwoordig zeggen. In 1996 werd hij wegens hartfalen afgekeurd en moest het daarna rustig aan doen. Op dit moment moet hij elke dag naar het ziekenhuis voor een behandeling. Dat is een hele opgave, maar de vooruitzichten zijn erg positief, dus de laatste paar weken gaan ze met frisse moed tegemoet. Hij was al verhuisd naar Westervoort, even later kon hij ook van de parketpolitie in Amsterdam overstappen naar Arnhem, waar hij in een gemoedelijke sfeer terecht kwam, althans volgens de spreuk op de gevel van het gemeentehuis, waar staat "De Gemoedelijke." Helemaal helder is André niet over zijn tijd binnen het parket. De gemoedelijkheid onder de collega's vond hij niet erg groot, er was bijvoorbeeld geen "lief- en leed pot." Hij houdt ook nog wel van een beetje "stoken", maar wel met het doel het beste voor de collega's en betrokkenen eruit te halen, zowel binnen de dienst als daarbuiten. Zo kan hij zich nog een bezoek aan een jaarvergadering in het ATHA herinneren, waar toenmalig voorzitter adjudant Schoonhoven, ja, ja, de rangen waren belangrijk en André had het daar niet zo op, binnen het bestuur de nodige trammelant had. André wist toen de discussie te stoppen door op te merken: "nou dan wordt ik toch voorzitter!", maar dat was kennelijk ook niet de bedoeling en de boel bedaarde. In het ATHA is hij wel enkele keren geweest. De laatste keer de dag na de grote brand. Zo heeft hij nu nog in zijn tuin een stukje gesmolten lood van de regenpijp liggen. Een mooie stoffelijke herinnering aan het Arthur Troop House Arnhem (A.T.H.A.)

Binnen de I.P.A. zijn André en Thea geen fervente bezoekers van de activiteiten. Wel hebben ze meerdere buitenlandse contacten opgedaan. Zo hebben ze 3 maanden een zoon van een Engelse collega in huis gehad toen ze nog in Amsterdam woonden. Een contact op een feestavond van de I.P.A. met collega Stan Williams uit Derby is daaraan vooraf gegaan. Nu zien we ook dat de onderzetter onder ons koffiekopje afkomstig is van de I.P.A. Derbyshire, een aandenken van de meerdere contacten die zij met deze Engelse collega hebben gehad gedurende meerdere jaren en meerdere bezoeken over en weer. Zelfs tot op heden hebben ze nog contact met zoon Duncan. Uit een bezoek aan het I.P.A.-huis in Bad Oeynhausen (D.) hebben ze tot op heden nog brief- en mail contact met een collega uit Berlijn. Hoezo "dienen door vriendschap"!!

De grootste hobby van André en Thea is het kamperen geweest. Van Nederland tot en met Spanje hebben ze met tent of vouwwagen doorkruist. Nu is het wat rustiger met de reisbehoefte en wordt volop genoten van alle vogels in de tuin, die zich tegoed doen aan alle voedsel dat aanwezig is. Waar komt toch dat gefluit vandaan? O ja, papegaai Coco zit in een mooie kooi in de woonkamer. Ons gesprek duurt kennelijk te lang en allerlei woordjes worden de kamer in geslingerd. De komende activiteiten van de I.P.A. worden nog even doorgenomen en André en Thea zijn van plan toch wat vaker daaraan deel te gaan nemen. André gaat zich weer voor de TV installeren om de Tour de France verder te volgen en Thea trekt haar hardloopschoenen aan en gaat zo een eindje rennen en kijken of het bij de buurvrouw goed gaat en haar een pannetje eten brengen. Men zorgt goed voor elkaar hier in de buurt!

"Een traan ontwelle mijn oog als ik denk het is voorbij."

Fred en Bert





IPA Sectie GB – 2020 Iconic Event Tayside Branch Ceilidh Weekend

Sectie GB, No 1 Regio, Schotland, Tayside Branch houdt haar jaarlijkse Ceilidh Vriendschap Weekend v a n donderdag, 30 januari tot en met maandag, 3 februari 2020.

Het weekend zal plaatsvinden in het Duke of Gordon Hotel, liggend in het hart van de Schotse Hooglanden en het Cairngorm National Park: <http://www.dukeofgordonhotel.co.uk/>

De kosten zijn inclusief diner en de B&B waar elke avond entertainment bedragen::

2 nachten £92pp 3 nachten £132pp
4 nachten £168pp £20pp 1 persoons toeslag

Er is een beperkt aantal kamers. We adviseren om direct een kamer te boeken. Bel het hotel alstublieft direct en betaal de borg van £20 per persoon. Het nummer van het hotel is: 01540 661 302, of +44 1540661302 voor internationale gasten.

Geef IPA 20 door om de juiste kosten te krijgen en je aan te sluiten bij onze groep.

De reis naar Inverness op vrijdag, de stokerij tour van zaterdag ochtend, met een glas Gin, de middag proeverij van whisky en gin door Euan McIlwraith van Robertson's of Pitlochry en toegang tot het Highland Wildlife Park zijn niet bij deze prijs inbegrepen, deze kosten zullen later bekend gemaakt worden.

Tijdens het zaterdag avond Gala Diner zien wij de heren graag in pak en de dames in een avond- of cocktailjurk. Het dragen van traditionele Schotse kledij en het toevoegen van het schotse ruitpatroon wordt zeer op prijs gesteld. Het entertainment dat na het diner zal plaatsvinden, zal in de hoofdzaal zijn.

Stuur alstublieft een email naar yvonnemcgregor@gmail.com wanneer u geboekt heeft, of wanneer er vragen zijn.



Nieuwjaarsreceptie

Het bestuur van de IPA Arnhem en Omstreken nodigt u op zondag 12 januari 2020 uit voor de traditionele IPA nieuwjaarsreceptie.

Zet deze datum alvast in uw agenda.

De receptie begint om 15.00 uur en zal tot ca. 17.00 uur duren.

De nieuwjaarsreceptie wordt gehouden in het clublokaal van de Korfbalvereniging SIOS, Rietganssingel 117, 6883DR Velp.

U bent allen van harte welkom.



Kerststukjes maken

We gaan weer een Kerststukje maken met groen en mogelijk bloemen erin. We hebben dan weer wat moois op tafel staan met de Kerstdagen.

Dit alles gaat gebeuren op 17 december a.s. in de avonden in de kantine van SIOS in Velp.

De zaal is open om 19.00 uur en de kosten zijn: voor leden € 15 en niet leden betalen € 20 .

Alles gaat weer onder de inspirerende en creatieve leiding van Loes Veldink.

De kosten moeten worden overgemaakt op de rekening van de penningmeester:

IBAN NL23 RABO 0413770810 t.n.v. IPA-Nederland inzake Arnhem.

Aanmelden bij
marjokoehorst@hotmail.com





INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

Ik wens ingeschreven te worden als lid van de International Police Association, Nederlandse Afdeling.
Ik ga akkoord dat ik word opgenomen in het persoonsregistratiesysteem van IPA Nederland.
Ik zal de IPA-gedachte 'Servo per Amikeco' (Dienen door Vriendschap) ten uitvoer brengen en bevorderen.

Naam : Tussenvoegsel :
Voorletter(s) : Roepnaam :
Geboortedatum : Geboorteplaats :
Adres : Geslacht :
Postcode : Woonplaats :
Tel.nr. (vast) : Tel.nr. (mobiel) :
IBAN. : Privé E-mailadres:

Ik ben in vaste dienst c.q. was voor (pre)pensionering in dienst van (aankruisen wat van toepassing is):

Politie Eenheid:.....

Kon. Marechaussee Brigade:.....

Anders n.l.:.....

In welk IPA-district wenst u te worden ingeschreven?: (*zie website voor keuze)

In het jaar dat u lid wordt hoeft u geen contributie te betalen!

Ik ben in contact gekomen met de IPA door:

IPA-district Website Collega, lidnr. Anders nl.

Voorwaarden:

Inschrijving en opzegging van het lidmaatschap geschiedt volgens de Statuten van IPA-Nederland. Zie hiervoor: www.ipa-nederland.nl.
Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier ga ik akkoord met de jaarlijkse automatische incasso van mijn contributie volgens de daarvoor geldende regels en de overige procedures beschreven in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van IPA Nederland.

Privacy :

Als IPA Nederland verwerken wij persoonsgegevens om onze vereniging te kunnen organiseren, activiteiten te kunnen uitvoeren en contact te hebben met onze leden. De gegevens van leden worden opgenomen in ons ledenadministratiesysteem MijnIPA. Als lid heb je zelf altijd inzicht in je eigen gegevens en heb je de mogelijkheid deze te bewerken of gegevens af te schermen. Hoe wij met je gegevens omgaan staat beschreven in ons Privacyreglement IPA Nederland 2018. Voor vragen m.b.t. de privacy kun je altijd een bericht sturen aan privacy@ipa-nederland.nl ook kun je alle relevante informatie vinden op onze website www.ipa-nederland.nl

Datum: Handtekening

U kunt dit formulier, met een kopie van het aanstellingsbesluit (BOA's van de akte van opsporingsbevoegdheid) en dienst-legitimatiebewijs met vermelding van de huidige functie, sturen naar IPA-Nederland, Wilde Wingerdlaan 259,2803 WB Gouda of digitaal naar enrolment@ipa-nederland.nl

Voor nadere informatie: enrolment@ipa-nederland.nl of de website www.ipa-nederland.nl

Bestemd voor Administratie

Lidnummer :

Inschrijfdatum :

Versie: 16-4-2019

